



Project  
Lifeschool

Een koffer  
vol vertrouwen

Campagne  
Durf Vergelijken

hblad had met twee enthousiaste Harelbeekse zussen een gesprek over hun project. Christine en Sabine Moreel zetten zich in voor de oprichting van een school in Ghana voor 'de kinderen van niemand'.

# De kinderen van niemand

**Christine:** Mijn eerste contact met het land was in 1998 via mijn zus Sabine en sindsdien ben ik Ghana blijven bezoeken om daar projecten te ondersteunen. Het is nu zelfs zo ver gekomen dat ik deels in Hulste en deels in Ghana woon. De projecten waarvoor ik me tot nog toe inzette waren altijd kleinschalig. Zo ondersteunde ik mensen bij het opzetten van een eigen handeltje en hielp ik waar ik maar kon. Het ging altijd over zaken waarvoor ik eigen middelen gebruikte. Een altijd terugkerend probleem is dat Ghanezen niet geleerd hebben hoe ze met geld moeten omgaan, hoe ze dat efficiënt kunnen beheren of investeren in hun zaak. Dat is voor mij een grote bron van ergernis geweest en leidde me naar de wetenschap dat educatie het enige is wat echt helpt. Vandaar het idee van een school, een project van een totaal andere grootteorde dan de projecten die ik gewoon ben.

**Sabine:** In principe is het onderwijs in Ghana voor iedereen toegankelijk, maar in de praktijk loopt het anders.

Veelal moet betaald worden om toegelaten te worden en wordt voor alles extra aangerekend. Kinderen die het geld niet bij hebben, worden zomaar en zonder begeleiding terug naar huis gestuurd, maar blijven de hele dag doelloos op straat rondzwerven. Ze worden thuis niet ondersteund en laten zich daar dan ook altijd minder zien. Ze komen terecht bij lotgenoten en proberen elke dag opnieuw te overleven. We richten ons met dit project specifiek op deze 'kinderen van niemand'.

**Christine:** Met onze 'lifeschool' creëren we een vangnet voor die kinderen. Het project steunt heel erg op hun ervaringen. We vertrekken van hun eigen talenten, van wat ze goed kunnen. Wat dat ook mag zijn: boeren, iets met ICT, iets met honden, koken. Alles telt. Inspelen op hun vaardigheden leidt automatisch tot een grotere eigenwaarde, tot een gevoel dat ze iets kunnen en meetellen in de maatschappij.

**Sabine:** Een school opstarten in Ghana is natuurlijk geen klein bier en daarom



**Benefietbrunch op zondag**  
8 december van 10 tot 14 uur  
in CC het SPOOR.  
Meer info:  
[www.lifeschoolghana.wordpress.com](http://www.lifeschoolghana.wordpress.com).



zoeken we niet alleen in Ghana steun, maar evenzeer hier in België. We zetten in op een Belgische steungroep, niet enkel om de nodige fondsen in te zamelen, maar om betrokkenheid bij het project te creëren via onze website, het uitwisselen van videoboodschappen, het organiseren van bijeenkomsten en benefietevenementen. Daarnaast bieden we scholen van hier de unieke kans een duurzame band aan te gaan met ons project en verder zetten we een talentenbank op waarbij iedereen zijn talenten kan aanbieden, zowel Ghanezen als Belgen. Die talenten kunnen inspireren en aanzetten tot uitwisseling. Ook wij kunnen leren van hen en niet enkel omgekeerd. Die uitwisseling hoeft niet te betekenen dat er alsmaar heen en weer gereisd moet worden. Integendeel, met de huidige communicatiemiddelen kunnen contacten altijd sneller en gemakkelijker gelegd worden.

**Christine:** De financiële inbreng voor de opstart van het project komt vooral vanuit België. Dat heeft te maken met



“De bedoeling van heel het project is het geven van kansen aan mensen in hun eigen omgeving”

*Christine Moreel*

het feit dat ze het concept daar nog niet kennen. Pas wanneer we effectief van start gaan met de eerste kinderen zetten we de stap naar de Ghaneese overheid met de vraag naar ondersteuning. We willen aantonen dat een dergelijke manier van werken loont zodat ze er niet meer naast kunnen kijken. Daarna komen, met de hulp van een ondertussen hopelijk overtuigde overheid, de Ghaneese bedrijven in zicht. De tijd is er rijp voor, want er is een groeiende middenklasse in het land die zich solidair wil opstellen. In Ghana zelf kan ik rekenen op de medewerking van Barnasco Gyamfi en Mahama Fuseini. Zij stellen niet alleen de grond ter beschikking om daarop onze school te bouwen, maar zijn evenzeer overtuigd van de slaagkansen van het project en zetten zich daarvoor 100 % in.

**Sabine:** Momenteel hebben we een budget van 10 000 euro en dat volstaat voor de opstart. Natuurlijk zullen we nog veel meer nodig hebben om het project draaiende te houden en daarom organiseren we verschillende acti-



“We richten ons met dit project specifiek op deze ‘kinderen van niemand’”

*Sabine Moreel*

viteiten hier in België. Zo kan je Lifeschool-bouwstenen kopen waarmee je letterlijk helpt de muren van de school op te bouwen. Op onze website vind je andere manieren van ondersteunen via de aankoop van verschillende dingen.

**Christine:** Een belangrijk moment voor ons is de **benefietbrunch van 8 december in CC het SPOOR**. We mikken op 200 personen die komen eten en genieten van een filmvoorstelling en een optreden. Ondertussen wordt het project voorgesteld en proberen we zoveel mogelijk mensen ervoor warm te maken. Iedereen is welkom, ook gezinnen met kinderen.

**Sabine:** Mensen vragen zich dikwijls af wat er met hun centen gebeurt wanneer ze die schenken aan goede doelen. Wij gaan voor volledige transparantie en zullen op elk moment duidelijk maken hoeveel we waaraan besteden. We zijn geen financiële organisatie en we willen kleinschalig blijven om op die manier de overheadkosten te minimaliseren.

We hopen effectief met de eerste kinderen van start te kunnen gaan tegen de zomer van 2014 en proberen zoveel als mogelijk zelf bedruipend te zijn. Zo kunnen de kinderen ook de handen uit de mouwen steken bij de verdere bouw van de school.

**Christine:** De bedoeling van heel het project is het geven van kansen aan mensen in hun eigen omgeving, hen de mogelijkheid geven een leven uit te bouwen op de plaats waar ze zijn geboren. Want, wees nu zelf eerlijk, hier is er niets voor hen. Ze worden beschouwd als tweede- en derderangsburgers en moeten al heel veel geluk hebben om hier een leven te kunnen uitbouwen dat de moeite waard is. Als ze in hun eigen omgeving iets kunnen opbouwen en op die manier meehelpen aan de verdere ontwikkeling van zichzelf en hun omgeving, is niet alleen de kans op slagen veel groter, maar ook de kost veel minder.